

Kamperen in Europa

We hebben na de vakantieperiode aardig wat beschrijvingen ontvangen over kampeertreintjes waar NTKC'ers zich op hun plek hebben gevoeld. Alle inzenders: bedankt daarvoor! En wie wel fijn heeft gekampeerd, maar nog niet aan schrijven is toegekomen, die roepen wij van harte op hun enthousiasme als nog met mede NTKC'ers te delen. buitenspoor@kampeerclub.nl. Alle recensies - en daar mag best een fotootje bij - vinden een plekje in Buitenspoor. We spreiden ze wel over een aantal nummers, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Beschikt het betreffende terrein over een internetadres, dan wordt het ook opgenomen in de lijst op die je kan vinden op de ledensite > kamperen > in het buitenland.

de Baltische landen

In 2010 kampeerden we, op doorreis naar Finland, in Litouwen, Letland en Estland.

Kampeertreinen zijn in de Baltische landen dun gezaaid en in de grote steden zijn ze bar en boos. Daarbuiten tref je terreinen aan die redelijk doorsnee zijn.

In Riga kampeerden we met dag- en nachtbewaking tussen dubbele hekken, in Tallin stonden we op een groot asfaltterrein. Ik ga er vanuit dat door initiatief van particulieren de dekking de komende jaren beter zal worden.

We ontdekten enkele mooie plekje's.

Litouwen: 'De Harmonie' in Rėdiks, 30 kilometer zuidwestelijk van Vilnius. Diep verscholen in het bos aan een wasbord grindweg vind je een open plek. Wim Brauns, de bekendste Nederlander in Litouwen, heeft daar samen met zijn vrouw Irene een park aangelegd rond de blokhut achter het huis. Heerlijk kamperen in die grote tuin. Wim brengt je naar het station van Rudiskes wanneer je Vilnius wilt bezoeken. De treinreis is een belevenis op zich.

www.harmonielitouwen.nl



Letland: 'Apalkalns' in Raiskums, 70 kilometer noordoostelijk van Riga.

Aan het meer, net buiten het stadje, ligt het nieuwe terrein op de helling. Met de tent sta je mooi onder de bomen aan het (zwem)water. De caravans staan tussen trekkershutten op de helling met een eigen vlonder met picknickbank en vuurplaats. Zeer aardige eigenaren en alles kraakhelder. www.apalkalns.lv



Letland: 'Kanoë Kemping' in Ligatne, 60 kilometer ten noordoosten van Riga.

De Gauja is een prachtige rivier om met de kano te varen en te kamperen. Aan de rivier liggen vele legale 'wild' kampeerplekken. De kampeerplaats in Ligatne is ook voor niet-kanoërs te gebruiken. Je rijdt het dorp door, passeert een Oostblokwijkje en komt aan de rivier bij een bijzonder veerpont; een vlot dat door de veerbaas met behulp van de stroming naar de overkant wordt gemaneuvreerd. Naast de veerstoep ligt rond een nieuw toiletgebouw het open terreintje van de Kanoë Kemping. www.celotajs.lv/a/kanoe_kempings/index_en.html

Albert Fien

Slovenië

Tjitske Bakker meldt dat hij een heel leuk terrein heeft gevonden in Slovenië. Het heet Natura Eco Camp en ligt net buiten de plaats Kranjska Gora. Het ligt midden tussen de bergen van Italië, Oostenrijk en Slovenië, de eerste afslag na de Karawantunnel. Alles is op zonne-energie en je kunt het water drinken uit de beek. Echt heerlijk vertoeven. Het terrein is in 2010 voor het eerst open gegaan. Hele aardige beheerder, spreekt goed Engels.

Website is misschien nog niet goed bereikbaar (wordt aan gewerkt) www.naturacamp-kranjskagora.si
Tel. +386 (0)64121966

Tsjechië

Op mijn reis naar Tsjechië kwam ik in contact met Bert en Mien.

Zij runnen al meer dan 10 jaar een minicamping met plaats voor zowel tenten als 20 caravans met eventueel aansluiting op elektra. Er zijn nog meer mogelijkheden voor overnachting door hen te regelen in het dorp.

De minicamping, 'Aktief', ligt niet ver van de Poolse grens in het plaatsje Vernerovice, in een mooi landschap met glooiende weiden afgewisseld door bos. Bert weet veel te vertellen over de geschiedenis en het leven nu en wandelt graag mee. Het weer is ook nog na de zomer aangenaam als de herfsttinten het landschap nog mooier maken. Bert en Mien verzorgen ook arrangementen op het gebied van wandelen, fotograferen en schilderen. Mogelijkheden voor langlaufen zijn er ook.

Ben je een stiltezoeker, dan weet ik zeker dat je net zo'n fijne herinnering aan Tsjechië en Bert en Mien krijgt als ik.

Hun website is www.aktief.cz.

In Nederland bereikbaar op 0228-513538, in Tsjechië 00420491582138 of 0031612236194.

Eugénie Muschter



Duitsland

In Kevelaer, net over de grens bij Venray, ligt een leuk klein kampeertreintje:

'Anna Fleuth' natuurlijk zelden.

Hier kun je echt kamperen à la NTKC. Lemen bakoven, toiletgebouw en douche op zonne-energie. Tussen de appelbomen en heerlijk rustig! Alleen toegankelijk voor tenters. Er komen veel fietskampeersders.

Zeltplatz Anna Fleuth

www.anna-fleuth.de

Niersstrasse 39, 47626 Kevelaer

Martin Loerakker